



Norge

- "världens vackraste land"

Gudbrandsdalen - rik på gammal bondekultur utefter den gamla "Kongeveien".

Den vilda Sunndalen - med brusande älven Driva och utsikt över Trollheimen.

Atlantehavsveien - vägen som trotsar Atlantens vågor och sammanbinder den sönderskurna kusten.

Molde - Rosornas stad . Här hukade kung Håkon och kronprins Olav när bombarna regnade över staden.

Ålesund - en stad i jugendstil byggd på flera öar.

Redan tyske kejsaren Wilhelm II älskade staden. Han bidrog stort till uppbyggnaden efter stadsbranden

Örnesvingen - en utsiktsplatå utefter Örnevegen. De

flesta har bara sett vägen från fjorden. Nu har du chansen till en alldeles fantastisk utsikt.

Geiranger - UNESCO har valt ut Geirangerfjorden till ett världsarv som ska skyddas. En av de allra mest kända norska fjordarna.

Ålesund - en stad i jugendstil byggd på flera öar.

Dag 1: Avresa enl schema från Örebro, Karlstad och Arvika. Resan går via Kongsvinger till Gudbrandsdalen, svänger vid Ringebu riksväg 27 upp mot Venabu, Rondane Nationalpark och Follidal. Utefter den här vägen kommer vi även till utsiktsplatsen Sohlbergplansen. Se bild nästa sida.

Vägen går vidare genom Dovrefjell Nationalpark. Kanske har vi turen att vid vägens högsta punkt, Hjerkin, se nordens största myskoxeflock. Vi bor på Skifer Hotel i Oppdal denna första natt. Middag

Dag 2: Resan fortsätter österut genom den vilda Drivdalen och Sunndalen mot Sunndalsöra. Vi åker mot Atlantehavsvägen som har byggts mellan kobbar och

skär alldeles ute vid havet. Vi stannar och beundrar utsikten medan de friska vindarna från Atlanten blåser in över land.

Vi styr från havet tillbaka mot Molde. Om vädret är lämpligt tar vi en tur upp



Resefakta

Tid och pris:	23 - 26 juli, 4.675:-
Ingår:	del i dubbelrum, 3 frukostar, 3 mid-dagar, resa i bekväm buss, reseledares tjänster
Tillkommer:	ev. reseförsäkring, ev avbeställningsskydd, ev. övr. entréer och måltider, enkelrumstillägg: 900:-

till Varden för att se den ståtliga utsikten över de 222 fjälltopparna. En färja tar oss över till Vestnes och någon timma senare är vi framme vid Scandic Parken centralt i Ålesund. Middag. Kanske tar vi en promenad till Waldehuset, det enda som fanns kvar efter stadsbranden 1904.

Dag 3: Vi lämnar hotellet. Vägen slingar sig utefter Storfjorden. Vid Liabygda är vi snart framme vid färjan som tar oss över från Linge till Eidfjord. Vi följer väg 63 över Korsmyra och fram till berömda Örnsvingen med den makalösa utsikten, något av det bästa Norge bjuder på. Örnvägen ner till Geiranger blev klar 1955 men har senast rustats upp till Fylkesväg 2012. Vi strosar runt någon timma i Geiranger innan vi fortsätter upp mot Groтли och Lom. Här gör vi ett fotostopp vid den ståtliga stavkyrkan. Från Ottadalen åker vi över Valdresflya mot Beitostölen. Scandic Hotel Bergo tar emot med middag och övernattnig.

Dag 4: Efter frukosten åker vi mot sydost till svenska gränsen. Någonstans utefter vägen har vi lunchpaus. Vid 17-tiden är vi i Karlstad för att sedan avsluta resan i Örebro vid 19-tiden.



Ålesund



Atlantehavsvägen kröns av Storseisundbrua. Den vägen är en av de norska omtalade turistvägarna. Här drar friska vindar och bränningar från Atlanten fram under stor del av året. Foto Henrik Gyll



Geirangerfjorden är utsedd till ett av Unesco's världsarv

Några kommentarer från tidigare resenärer:

-Mycket bra och innehållsrik resa!

-Resan var över förväntan. En av de bästa jag gjort och det är ganska många.

-En mycket trevlig resa. Tack för all service.

-Mycket nöjd med resan, information och chauffören.

-Reseledare och chaufför helt fantastiska

-Trevlig och välarrangerad.

-Skall rekommendera andra att göra denna resa.

Anslutningsschema:

Örebro Klosterg-Fredsg vid Myrorna	07.00
Nybble Palm & Gyll	07.30
Karlskoga busstn	08.00
Kristinehamn järnvägstationen	08.25
Karlstad Busstationen	09.00

Resenärer från andra orter rekommenderas tåg/Säfflebussen/Swebus/Länstrafiken till Örebro, Kristinehamn eller Karlstad.

Bil kan parkeras gratis på tomten vid Palm & Gylls bussgarage i Nybble. Vägbeskrivning finns att få. Övernattning rekommenderas på Motell Sannakroa 019-29 44 14.

Gilla oss på facebook!

www.facebook.com/palmgyll



Palm & Gyll

Företagspresentation

Palm & Gyll är en bussfirma som startades 1948 med skolskjuts- och taxiverksamhet. Verksamheten består idag av beställningstrafik, konsert- och teaterresor samt flerdagars turistresor. Sedan 1991 äger och driver Palm & Gyll också Continent Touring.

Information och anmälan:

Palm & Gyll AB, Adress: Nybble 6, 719 91 Vintrosa. Tel 019-22 42 05, fax 019-22 41 60

E-post: info@palmochgyll.se, Hemsida: www.palmochgyll.se

Copyright © 2014-2017 Palm & Gyll AB. All rights reserved.

Reservation för tryckfel. Bilder: Terje Rakke, Innovasjon Norge och Henrik Gyll

